

Beste Vriend/vriendin

Het kost mij dit jaar moeite u te schrijven over onze activiteiten gedurende het jaar 2009. Na de koude winter is het heerlijk om buiten te zijn. In de tuin is van alles te doen en dan is het "even flink" zijn om achter mijn bureau bezig te houden met de stichting "Vrienden".

Ik blader de notulen door van onze 4 vergaderingen in het afgelopen jaar 2009 om u te melden wat wij met uw donaties en giften hebben gedaan. Op het gevaar af u te vervelen vertel ik u toch dat wij dit jaar weer voor een aantal bekende zaken zorgden.

Dat waren o.a. de kerstboom eind 2009 op het voorpleintje van het ziekenhuis; de bloemvazen op de verpleegafdelingen werden weer aangevuld; op herhaaldelijk verzoek van de verpleegkundigen van de kraamafdelingen gaan wij verder met babymutsjes i.p.v. het sinds jaren zo vertrouwde baby T-shirtje voor de baby's die geboren worden in ons aller "Lucas"; de kast met cadeautjes bestemd voor kinderen die een kleine ingreep ondergingen op de spoedeisende hulp werd weer aangevuld en ook de kistjes legomateriaal werden opgevuld en weer voorzien van nieuw materiaal.

Naast deze voor u zo langzamerhand bekende acties van de stichting "Vrienden" zorgden wij er ook voor dat de kunstcollectie van het ziekenhuis werd opgeknapt, dat mooie art deco glas in lood ramen- geschonken door een attente bewoner van Winschoten- werden geplaatst in verrijdbare stalen lijsten en voor patiënten die langer moeten verblijven op de IC/CCU schaften wij aan 5 radio Cd-spelers en een portable Dvd-speler. Tot slot nog kort over de leesportefeuilles die u vrijwel overal aantreft in het ziekenhuis waar u moet wachten.

Omdat we vrijwel door ons budget heen waren zag het er naar uit dat wij voor het jaar 2010 de betaling van de leesportefeuilles moesten stoppen. Dat zou het einde betekenen van een jarenlange traditie en buitengewoon jammer voor de patiënten en polikliniekbezoekers die het prettig vinden de wachttijden te kunnen doden door een tijdschrift te pakken. Echter de leverancier van de leesportefeuilles wilde de "Vrienden van Lucas" niet teleurstellen en zorgde voor een flinke korting. Dat betekent dus, wanneer u in 2010 in het Lucas moet zijn er vast een tijdschrift op u ligt te wachten dat uw belangstelling heeft.

Zoals al eens in een andere nieuwsbrief vermeldt loopt het aantal donateurs langzaam terug. Wij waren aanwezig op de open dagen van het ziekenhuis in 2009, waar zich helaas slechts 1 nieuwe donateur meldde. De terugloop wordt veroorzaakt door oudere, trouwe donateurs die overlijden. Aan hun kinderen en nabestaanden zouden wij willen vragen: "Zet het donateurschap voort, voor die € 7,50 per jaar moet dat toch kunnen!" Natuurlijk onze bijdragen aan een prettig verblijf in het ziekenhuis en de polikliniek zijn bescheiden, maar wij hopen toch dat verblijf enigszins te kunnen veraangename. En daarom gaan wij door als stichtingbestuur van de "Vrienden van het Lucas". Ook in 2010.

Wij danken u voor uw financiële ondersteuning en besluiten met een gemeente hartelijke groet.

Met vriendelijke groet,

W.P.Kroon, secretaris
Telefoon: 0597-417680

SJ. Van der Laan, penningmeester
Telefoon: 0597-415135

Hoera !!!

Onze vriendenclub bestaat 20 jaar.

Als voorzitter van deze club "Vrienden van Lucas" wil ik graag laten weten dat we trots zijn op wat we in die 20 jaar hebben kunnen doen. Onze doelstelling is vanaf het begin van ons bestaan: "Het verblijf in het ziekenhuis voor de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken."

Er zal, zoals we allemaal weten, veel gaan veranderen in de komende jaren in het ziekenhuis. Wij "Vrienden" blijven gewoon doorgaan met ons werk. De collegae van de locatie Delfzicht doen dat ook. We kunnen van elkaars kennis wellicht profiteren, wat de een niet weet, weet de ander wel.

Voor dit **20 jarig jubileum** hebben we een geweldig cadeau kunnen realiseren. **De Brasserie** bij de hoofdingang van het ziekenhuis is helemaal opnieuw gemeubileerd met alles wat er verder bij hoort. Iedereen is vol lof over het resultaat. Veel gezelliger en rustiger voor de patiënten en de bezoekers.

Wat deden we in de afgelopen jaren? Ik zal een paar voorbeelden geven:

- Baby's die in het ziekenhuis geboren zijn kregen een truitje met de tekst: "Ik ben een vriend van Lucas".
- Na vele jaren is het truitje vervangen door een mutsje met dezelfde tekst. Een succesnummer!
- Bloemenvazen voor de verpleegafdelingen.
- Lego tafeltjes op de kinderafdeling en in de wachtruimten.
- Lectuurmappen in alle wachtruimten.
- Koffiezetapparaat in een van de wachtruimten.
- TV toestellen op diverse afdelingen.
- Tuinbanken.
- Grote kerstboom buiten voor de ingang.

Het is teveel om op te noemen.

Dankzij uw hulp als "Vriend van Lucas" kunnen we dit allemaal doen. Wij willen héél graag doorgaan met ons werk. U begrijpt natuurlijk dat we heel veel "vrienden" nodig hebben.

We kunnen echt niet zonder u !!!

Wij streven naar een donateurschap van € 7,50 per jaar. Maar u weet het: "Alle beetjes helpen." Ieder bedrag is welkom!

Grote en kleine donateurs, blijf ons trouw a.u.b.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Trees Holthuis-Hekkens, voorzitter.

Beste Vriend/vriendin,

Zoals u van ons gewend bent versturen wij rond deze tijd de jaarlijkse nieuwsbrief, inclusief het verzoek ons ook weer in 2012 financieel te steunen. Van de penningmeester Sjoert van der Laan kreeg ik het nadrukkelijke verzoek aandacht te vragen voor onze financiële situatie. Wat blijkt? In het afgelopen boekjaar 2011/2012 reageerden 42 donateurs niet op het verzoek een donatie over te maken. Ongetwijfeld zijn daar gevers bij die zijn overleden, maar nabestaanden laten ons dat meestal wel weten. Het stichtingsbestuur van de "vrienden" is bang dat een aantal donateurs is afgehaakt en dat betekent een behoorlijk gat in ons budget.

Ook dit jaar doen wij weer een dringend beroep op u: steun ons!

Mocht er sprake zijn van een overlijden neem als kinderen, als familielid de traditie over van de overledene en blijf ons jaarlijks steunen. Eén telefoontje naar de penningmeester of naar mij (zie hieronder) en uw aanvraag om donateur te worden wordt geregeld.

Gedurende het afgelopen jaar ontvingen wij geen schenking of legaat. Ja en dat gecombineerd met het teruglopende aantal donateurs betekende een aanslag op onze financiële daadkracht.

Vermeldenswaard is toch wel de bijdrage van € 3.000,- aan het buffet in de brasserie in de centrale hal. Vorig jaar besteedden wij in het kader van ons 3^e lustrum veel (spaar-)geld aan de inrichting van de brasserie. Het afgelopen jaar bleek het buffet te klein voor het toegenomen bezoekersaantal. Bovendien was het oud en versleten. De ziekenhuisorganisatie deed een beroep op ons en daar hebben we "ja" tegen gezegd. Immers het patiënten en bezoekers naar de zin te maken, en dat gebeurt in de brasserie, staat hoog in ons vaandel.

Verder komt u wanneer u het ziekenhuis bezoekt op diverse plaatsen grote vrolijke bloemstukken tegen. Ze zijn fleurig, tijdloos en onderhoudsvrij. Ze doorbreken het wat zakelijke interieur en maken de omgeving wat vriendelijker. Ook deze bloemstukken werden geschonken door de "vrienden". Ik beperk mij tot het noemen van deze 2 zaken. Wij deden meer, maar de briefruimte laat niet toe ze allemaal te noemen.

Tot slot: Wij hebben ons afgevraagd of wij deze nieuwsbrief niet een wat professioneler uiterlijk zouden moeten geven. Mooier papier, kleur, foto's. Wij hebben besloten dat niet te doen. Een dergelijke uitgave is kostbaar terwijl de huidige nieuwsbrief die u nu leest gedrukt wordt in de postkamer van het ziekenhuis die daarvoor niets in rekening brengt.

Deze brief is sober en misschien niet zo professioneel. Professioneel is wel de wijze waarop wij omgaan met uw donatie. Blijf ons steunen. Vraag familieleden en vrienden ook donateur te worden. De donatie blijft onveranderd € 7,50 per jaar (minder mag ook, meer is nog mooier!).

Wij danken u namens het Lucas ziekenhuis dat ook uw ziekenhuis is!

Met vriendelijke groet,

W.P. Kroon, secretaris
Telefoon: 0597-417680

Sj. Van der Laan, penningmeester
telefoon: 0597-415135